

«Η πρώτη επαφή με την αδέσποτη σκυλίτσα μου» της Αναστασίας Φυτώκα

Αρχικά η μικρή σκυλίτσα βρέθηκε παρατημένη σε ένα πάρκο, στο οποίο ζούσε, όπως μάθαμε περίπου ένα μήνα χωρίς στέγη και φαγητό. Φορούσε όμως καρτελάκι και το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν τη βρήκαμε ήταν να τηλεφωνήσουμε στον αριθμό που είχε επάνω του. Οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν την ύπαρξη σκύλου και έτσι καταλάβαμε ότι πρόκειται για εγκατάλειψη. Τότε αποφασίσαμε να την κρατήσουμε και κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υιοθεσία της.

Στην αρχή επισκεφθήκαμε κτηνίατρο που μας πιστοποίησε ότι η σκυλίτσα είναι υγιέστατη και αφού εμβολιάστηκε, αποπαρασιτώθηκε και έγιναν όλες οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες για τη συνέχιση της καλής υγείας της, αγοράσαμε τα κατάλληλα προϊόντα που χρειάζονταν για την εγκατάστασή της στο σπίτι μας. Έτσι η μικρή σκυλίτσα βρήκε στο σπίτι μας στέγη και επιπλέον αγάπη, στοργή και τρυφερότητα, πράγματα τα οποία της έλειπαν για πολύ καιρό.

Η σκυλίτσα ήταν για πολύ καιρό φοβισμένη λόγω της πιθανής κακομεταχείρισής της από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες της. Με παραξένεψε ότι το σκυλί δεν γαύγιζε, δεν έπαιζε, αλλά ούτε άλλαζε θέση και με εξέπληξε αρνητικά το συνεχές κλάμα της, το οποίο είχε αρχίσει να με ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό.

Τώρα το όνομα της σκυλίτσας είναι Ήρα και είναι δύο ετών. Έχει μεταμορφωθεί σε ένα παιχνιδάρικο σκυλί χωρίς φόβο, έχει ενταχθεί πλήρως στο καινούριο της περιβάλλον και ζει τη ζωή που της αξίζει. Τέλος δυο πράγματα που με κάνουν να είμαι περήφανη για τη σκυλίτσα μου είναι ο φοβερά ήρεμος χαρακτήρας της και η καλοσύνη που μας δείχνει και αυτά με κάνουν να μη μετανιώνω ούτε λεπτό για την υιοθεσία της.